

Beste Gasten

Wat vond u van uw verblijf ?

zodra we op de oude jan aankwamen was de zon al onder

.....
ik ging op de achterkant van de boot zittene en ik zag hoe het steeds

donkerder werd en hoe sterren verschenen. ondertussen keek ik naar het water ,
naar de kalkoven links van me en naar de kerk rechts van me , de klokken lui
den
en het wordt steeds later.

de volgende ochtend wordt ik wakker in de stuurshut en het eerste wat ik zie
is het water ende zon die opkomt en ik ga weer op de zelfde plek zitten als de
avond er voot.

ik hoor de vogels fluiten en voor de rest is het v helemaal stil.

ik kijk naar het water , naar de eenden en hoor de vogels fluiten

zoiets zal me nog lang bijblijben.

gr kathleen merckx

Wij willen uw reactie's gaarne ter inzage leggen voor de komende gasten , wilt u eraan meewerken ?

het was super hier bedanktvoor hier voor ingrid kathleen ja