

Hallo Henk en Inge,

Nogmaals bedankt voor jullie vriendelijke en gastvrije ontvangst. Ik heb een heerlijke en bijzondere overnachting gehad!

Op zondagochtend heb ik m'n fietsroute uitgestippeld. Het zou gaan worden: Zwartsluis (de Wieden), Staphorst en daarna terug naar Zwolle. Het is iets meer geworden dan dat: omdat Giethoorn maar 10 km verder was, heb ik die als extraatje meegenomen. Wat was dat mooi!! Erg de moeite waard. Daarna Staphorst met z'n leuke, karakteristieke boerderijen. De bewoners kwamen net terug uit de kerk, ik heb (vooral) de oudere dames in klederdracht voorbij zien komen. Heel apart! Uiteindelijk heb ik iets meer dan 70 km gefietst. Dat voelde ik wel aan m'n knieën...

wie weet tot kijk!

groetjes, Senay